

Gayformatorisch Dagblad

Maandag 23 juli 2018, 28^{de} jaargang | E-mail: rozemaandag@gmail.com | Instagram @rozemaandag | Facebook: rozemaandag | #FM18 | #rozemaandag



"Ik ben zierend!"

Lees dit artikel op pag. 4



"Ik ben niet van de verkeerde kant, ik ben gay"

Lees dit artikel op pag. 7



Programma
Roze Maandag
2018

Kijk voor het hele programma op pag. 8



Fotografie: Rob Heijden

Voor en met iedereen

Erik de Ridder
Wethouder

Een Gayformatorisch Dagblad. Een blad met een knipoog én met een serieuze boodschap. Een boodschap die we in Tilburg al jaren omarmen: iedereen hoort erbij. Ongeacht seksuele voorkeur, religieuze overtuiging, etnische achtergrond, opleidingsniveau, fysieke of mentale beperking et cetera. Die boodschap wordt helaas niet door iedereen in Nederland en zeker in de wereld niet gedeeld. "Iedereen hoort erbij", de Tilburgse boodschap, blijf ik als wethouder Emancipatie en Diversiteit uitdragen. Op Roze Maandag en op alle andere dagen van het jaar.

Eigenlijk is het jammer dat deze krant verschijnt. Want dat zou niet nodig moeten zijn. Je kunt niet kiezen op wie je verliefd wordt. Je wordt verliefd op een persoonlijkheid, een karakter. Verliefd zijn, houden van... universele gevoelens die zich niet laten sturen. Die je niet moet willen sturen. Je wordt verliefd op wie je verliefd wordt. Je houdt van wie je houdt. Punt.

Op Roze Maandag vieren we die liefde, in al haar vormen. En wat ben ik trots op jullie. Jullie, de vrijwilligers van Roze Maandag, brengen onvermoeibaar jullie standpunt naar voren. Jullie laten zien waar het schuurt. Waar aandacht nodig is. Waar actie nodig is. Dank daarvoor en ik daag jullie uit dat te blijven doen.



Het gaat tenslotte alleen maar om liefde.

Rona van der Heijden,
Voorzitter Stichting Roze Maandag

Een paar maanden geleden zat er bij het Reformatorisch Dagblad een folder waarover veel te doen was. De stichting "gezin in gevaar" protesteerde daarmee tegen de campagne van Suit Supply. Op hun posters waren zoenende mannen en mannelijke stelletjes te zien. Iets dat volgens velen anno 2018 normaal moet zijn, maar volgens deze stichting moet je gezinnen beschermen tegen homoseksualiteit.

Wij van Stichting Roze Maandag respecteren ieders mening, maar wij vinden dat het te ver gaat om te zeggen dat je gezinnen moet beschermen tegen homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Wij zijn gewone mensen die onze rol in de samenleving vervullen en liefdevolle gezinnen vormen. Wij geloven in een samenleving waarin iedereen naast elkaar staat en vreedzaam samenleeft, wat je ook vindt of denkt. Wij geloven in liefde. Die boodschap willen we heel graag uitdragen en om die reden sta jij nu dit Gayformatorisch Dagblad te lezen. Een eenmalige uitgave vol verhalen over de acceptatie van elkaars keuzes en overtuigingen. Om te laten zien dat de meeste Nederlanders verschillen niet afkeuren, maar juist vieren. Precies zoals wij vandaag op Roze Maandag doen.

Roze Maandag is een feestje! Maar wel een feestje met een boodschap. Wij werken het hele jaar hard om deze boodschap kracht bij te zetten. We organiseren gedurende het jaar publieke meet-ups en schromen de schurende onderwerpen niet. Houd onze social media in de gaten als je hier eens bij aanwezig zou willen zijn.

De naam van de krant hebben we gekozen met een knipoog. Natuurlijk zoeken we de rand op, maar we gaan er niet

overheen. De boodschap die we willen uitdragen met deze krant is heel serieus. Het gaat tenslotte alleen maar om de liefde.

We hopen dat deze krant tenminste één iemand extra laat nadenken over zijn of haar vooroordelen, en ook alles eens vanuit een ander perspectief te benaderen. Of iemand die zich gesteund voelt in zijn/haar struggle en nu wel een stap durft te zetten. Of al is het alleen al het feit dat jij deze krant meeneemt, bewaart en eens aan iemand laat lezen die een steuntje in de rug kan gebruiken.

Roze Maandag is één groot feest. Ook wij feesten natuurlijk mee. We vieren de liefde net zo hard als jullie. Feest hard, ga tot het gaatje, geniet ervan en wees lief voor elkaar!



En God zag dat het gay was!

Maandag 23 juli 2018

“Geloof en geaardheid – wat een prachtig thema voor Roze Maandag. De redactie van dit dagblad vraagt zich af hoe geloof en geaardheid hand in hand kunnen gaan. Ik wil daar graag in meedenken.”

Gouden St. Jozef kijkt mee met roze festival

Steeff de Bruijn

Hoofdredacteur Reformatorisch Dagblad

Om eerlijk te zijn heb ik de Tilburgse kermis nooit bezocht, laat staan de Roze Maandag. Toch was het niet moeilijk om een indruk te krijgen. Op de website van Roze Maandag zie je in één oogopslag wat voor feest het is. En toen ik de stad doorging via Google Streetview, bleek het ook niet moeilijk om het verband tussen geloof en geaardheid te leggen. Pal tegenover het epicentrum van de Roze Maandag staat de Sint Jozefkerk. Vanaf die monumentale kerk kijkt Sint Jozef neer op het roze festival.

Bij de zoektocht naar de verhouding tussen geloof en geaardheid vraag ik de feestvierders om op Roze Maandag één keer omhoog te kijken, naar dat gouden beeld van Jozef. Laat ieder zich dan eens afvragen: wat zou hij nu van ons vinden? Ik bedoel niet dat beeld, maar de heilige Jozef die in de hemel is en als het ware meekijkt op het gewoel op de Heuvel.

Die vraag lijkt onmogelijk te beantwoorden – maar dat valt mee. De Bijbel bevat opvallende uitspraken van twee Jozefs. De eerste is Jozef de timmerman, de man van Maria de moeder van Jezus; die 2000 jaar geleden leefde. Maar er is nog een andere bekende Jozef, de zoon van Jakob, die bijna 4000 jaar geleden onderkoning van Egypte was. Hij reddde zijn volk van de hongersnood door tijdens de zeven vette jaren te sparen voor de zeven magere jaren.

Zonde

Oei, wordt dit nu een saai geschiedverhaal? Niets is minder waar. Of een somber verhaal, nu de Bijbel opengaat? Ook dat niet. Opvallend genoeg weten we van beide Jozefs hun visie op seksualiteit en die is helemaal niet negatief.

Het beeld op de Sint-Jozefkerk is waarschijnlijk van Jozef de timmerman. Die is hier niet afgebeeld met zijn timmermansgereedschap maar met een tak met vier lelies. De lelie is het symbool van zuiverheid en wijst erop dat Jozef de maagdelijkheid van Maria respecteert. De geschiedenis is bekend: Jozef is nog niet getrouwd met Maria als hij ontdekt dat zij zwanger is. Als Maria van de engel hoort dat ze zwanger is, zegt ze verbaasd: “Hoe is dat mogelijk, ik heb immers geen gemeenschap gehad met een man?” Hoewel ze met elkaar “ondertrouwd” zijn – een sterkere band dan verlovings- is het vanzelfsprekend dat je niet met elkaar naar bed gaat. De lelies laten zien hoe oprecht en trouw Jozef is aan zijn aanstaande vrouw; hij houdt van haar en wil het wonder van seksuele gemeenschap bewaren voor de huwelijksnacht.

De Bijbel roept toch ook op tot respect, verdraagzaamheid, naastenliefde? Zeker! Daarom mag je van elke gelovige verwachten dat ze ook homo's en lesbiennes liefhebben.

Ook van die andere Jozef, de onderkoning, is bekend hoe hij over seksualiteit dacht. Hij belandt als slaaf bij een hoge ambtenaar in Egypte. De vrouw van deze Potifar raakt smoorverliefd op deze knappe jongen van 22 jaar en probeert hem te verleiden. Iedere dag nodigt ze hem uit om met haar naar bed te gaan – maar hij weigert. Op een dag pakt ze hem bij zijn mannelijk en sleurt hem haar bed in. Jozef ontsnapt ternauwernood maar belandt toch in de gevangenis.

Waarom wil Jozef niet het bed delen met de vrouw van zijn baas? Zo'n jonge knul heeft toch ook gevoelens en zo'n kans krijg je toch niet vaak? Hij zegt erover: “Zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God?” Hij wil het vertrouwen van zijn baas niet beschamen en wil diens huwelijk niet beschadigen door overspel. Daarnaast voelt hij aan dat dit tegen

Gods wil is. Hij wil God dienen en geen seks hebben buiten het huwelijk. Misschien speelde hij éven met de gedachte om op de verleiding in te gaan, maar hij weet dat dit “zonde tegen God” is en dat hij daarmee Gods toorn over zich haalt.

Achterhaald

Wat hebben deze Jozefs in 2018 te zeggen tegen feestvierders in Tilburg? Is dit ontzettend achterhaald? Nou... dat lijkt mij niet. De Bijbel heeft kennelijk een lange houdbaarheidsdatum. Wat de eerste Jozef 4000 jaar geleden zei, klopt met wat de tweede Jozef 2000 jaar geleden zei en wat vrijwel alle gelovigen tot een halve eeuw geleden ook zeiden: seksualiteit is een wonder, een prachtig geschenk van God, exclusief bedoeld voor het huwelijk tussen een man en een vrouw. Dat veel mensen er de laatste decennia anders over denken, is geen reden om de boodschap van de Bijbel bij te buigen en aan te passen aan onze veranderde opvattingen. Het komt op mij arrogant over als iemand denkt de Bijbel nu beter te begrijpen dan mensen in al die vorige eeuwen.

Maar, zal iemand zeggen, is dat niet een erg verkokerde visie op het geloof? De Bijbel roept toch ook op tot respect, verdraagzaamheid, naastenliefde? Zeker! Daarom mag je van elke gelovige verwachten dat ze ook homo's en lesbiennes liefhebben. Dat doe ik ook, zie de uitgebreide briefwisseling hierover: <https://rd.nl/briefwisseling>. Zou het niet liefdeloos zijn als je een ander niet waarschuwt voor het gevaar waarin hij zich bevindt? Dat gevaar is niet denkbeeldig. Pak de Bijbel er eens bij en lees wat Paulus schrijft aan gelovigen in Korinthe (1 Kor. 6:9-11). Wie bewust in zonde blijft leven (of het nu gaat om hoermeed en jaloezie, of om ontrouw en overspel), komt niet in Gods koninkrijk, niet bij die twee Jozefs, niet bij Jezus.

Het zou hard zijn als ik nu een punt zou zetten. Dat doet God dan ook niet. De Bijbel spreekt niet alleen over naastenliefde maar ook over Gods liefde. Hij toont zijn liefde in zijn Zoon Jezus. Ook aan degenen die door deze samenleving afgeserveerd zijn of in de marge van de maatschappij zijn beland. Zijn Zoon offerde zijn leven op, om zulke zondaren te kunnen behouden. Hij zocht ze op, ging met hen eten. Hij vraagt maar één ding van hen: wie zijn zonde belijdt, nalaat en in Hem gelooft, ontvangt eeuwig leven.

**AL JAREN
HAND IN HAND
VOOR DE
BESTE RECLAME**

scheepens  ROZE MAANDAG

